

From Gunnar Wall, Sweden, with his 11/7/91

OPERASTJÄRNAN I BADET • ÅRETS JULBÖCKER • SEX SOM JOBE



Sedan november 1963 har fyra foton från Parkland Memorial Hospital i Dallas legat inlåsta.

En tisdag i november 1990 kom en liten man upp med dem till Z:

BILDERNA



som avslöjar sanningen om

KENNEDYS MÖRDARE



**CIA-agentens
änka: -Min man
sköt presidenten**





John F.
Kennedy
och hans
fru Jackie
charmade USA
och världen.
Men alla
älskade inte
den unge
presidenten.

DÖDE



EN I DALLAS

DE
HEMLIGSTÄMPLADE
BILDERNA PÅ
PRESIDENT KENNEDY
- DET VAR INTE
LEE HARVEY OSWALD
SOM SKÖT

AV BERT WILLBORG

Den döde John F. Kennedy timmarna efter mordet. Skadan i halsen uppstod vid läkarnas upplivningsförsök. Det oskadade ansiktet visar att presidenten inte sköts bakifrån.

"Det handlar om Kennedy-mordet."

Det är tisdagen den 20 november. På Z:s redaktion ringer tipstelefonen. En amerikan envisas. Han vill prata med chefredaktören och ingen annan. Han har ett sensationellt material, hävdar han.

Skeptisk tar chefen luren och motvilligt går han med på att mannen får komma upp. Han finns trots allt på ett hotell inte långt ifrån oss. Att ringa Z, var självklart. Det hade han fått veta i Oslo, där han sålt sitt material till tidningen Dagbladet.

Strax därefter har vi honom här, **Ron Laytner**, en 52-årig kort, rundnätt man med ett utseende som för tankarna till Saddam Hussein.

Ur sin portfölj plockar han upp sina bilder.



Skotten i Dallas. En amatörfilmare sålde bilderna till tidningen Life för 150 000 dollar.



Geneva och Roscoe White gifter sig i Texas.

Vi är många som minns den historiska bilden när Robert Kennedy ligger ihjälskjuten.

Men när det gäller John F. Kennedy har vi hittills bara sett den suddiga amatörfilmen som en dallasbo vid namn Abraham Zapruder tog. Den officiella undersökningskommissionen slog i september 1964 fast att Kennedy skjutits bakifrån av Lee Harvey Oswald som agerat helt på egen hand. Att mördaren i sin tur sköts ihjäl av nattklubbägaren Jack Ruby berodde, enligt Warrenkommissionen, på att denne ville bespara presidentänkan Jackie Kennedy en uppslitande rättegång.

Den versionen har ifrågasatts av många och sedan dess har även den amerikanska kongressen kommit fram till att det är troligt att Oswald inte var ensam utan var inblandad i en konspiration.

Ordföranden i Högsta domstolen, Earl Warren själv, skrev i sina memoarer före sin död: "...det har skett angrepp för det faktum att bilderna på presidentens svårt vanställda huvud, som togs när läkarna skulle fastställa dödsorsaken, inte återfinns i kommissionens arkiv."

"Det har påståtts att anledningen till att dessa bilder inte tagits med var att skotten som träffade presidenten inte kom bakifrån, utan framifrån... Jag är helt ansvarig för ägårderna... Jag såg bilderna när de kom och de var så fruktansvärda (ansiktet var bortskjutet) att jag inte kunde sova gott på flera nätter."

DÖMARLÖGN. De fyra bilder som Mr Laytner lade upp på Z:s redaktion visar att Warren inte höll sig till sanningen. Presidenten träffades framifrån av en kula som förstörde bakhuvudet, inte ansiktet.

Ron Laytner har förutom bilderna stöd från Paul O'Connor, en pensionerad polisman som var närvarande när Kennedy anlände för obduktion:

– Jag stod vid presidentens huvud. Bakhuvudet var bortskjutet. Ansiktet var oskadat.

Men O'Connor och de andra i rummet fick skriftliga order att aldrig berätta vad det sett.

– Om inte Warren ljög och var inblandad i konspirationen måste Kennedys ansikte ha förstörts efter att dessa bilder togs, säger Ron Laytner.

– Bilderna visar att Kennedy sköts framifrån och då kan inte Oswald ha varit mördaren.

Den tolkningen gjorde vissa också när ytterligare några rutor från Zapruders amatörfilm från själva mordtillfället släpptes 1988, 25 år efter mordet.

På frågan om hur Laytner fått tag i bilderna svarar han:

– Jag har fått dem via en mellanhand. Så vitt jag vet kom-

mer de från underrättelsejagstjänsten. De är egentligen hemligstämplade till år 2039. Sannolikt var det meningen att de aldrig skulle offentliggöras. Jag fick kännedom om bilderna när jag jobbade med historien om familjen White.

Och nu kommer Laytner med nästa del av sin historia. Förutom de sensationella bilderna har han en lösning på mordgåtan, som inte förefaller helt osannolik. Han lämnar över 10 sidor av en datautskrift, som ni själva får ta del av. Vi publicerar den i något förkortat skick:

MIN MAN DÖDADE JOHN F. KENNEDY

Ett vittne till mordkomplotten

AV RON LAYTNER

DALLAS, TEXAS. Änkan till en före detta Dallaspolis avslöjar att hennes make sköt president John F. Kennedy på order av CIA.

Geneva White jobbade hösten 1963 som striptease-dansös på nattklubben *Carousel Club* i Dallas. Där råkade hon passera en dörr som stod lite på glänt. Hon kände igen rösterna. Hennes make, polismanen Roscoe White, samtalade med nattklubbägaren Jack Ruby.

– Det jag hörde fick mig att börja skaka. De planerade att mörda president Kennedy.

Nu, 27 år senare, berättar hon för första gången att det var hennes man som dödade John F. Kennedy. Och att komplotten planerades i samarbete med Ruby, klubbägaren som sköt Lee Harvey Oswald, den amerikanske presidentens påstådda mördare.

– Min man jobbade för CIA. Att döda presidenten var hans svåraste uppdrag. Men han gjorde sin plikt. CIA hävdade att Kennedy var en nationell säkerhetsrisk.

Tidigare i höst berättade Geneva Whites son, Rickie, 30, på en presskonferens i Dallas, Texas, om pappans hemliga CIA-anställning som lönnmördare och hans roll i Kennedy-mordet.

CIA förnekade, inte helt oväntat, att pappan någonsin jobbat åt den amerikanska underrättelsejagstjänsten. FBI försökte förlöjliga den unge Whites påståenden med uttalandet:

– Varför skulle någon lyssna på en ung man som bara var 2 år när presidenten mördades?

Rickie White hade hållit sin mamma Geneva borta från pressen, eftersom hon är döende i cancer. Men jag lyckades övertyga familjen att låta den nu 60-åriga Geneva White ställa upp på en intervju.

– I 27 år har jag vetat vem som dödade presidenten. Jag har mått dåligt alla dessa år över att bära på denna fruktansvärda börda.

Det finns åtskilliga teorier om Kennedy-mordet. Men det här är första gången någon kommit fram och sagt:

– Jag var vittne till komplotten.

DE DÖDA VÄNNERNA. Geneva White sitter i en blommig soffa i sitt lilla hem i Midland, Texas med *Time Magazine* uppslagen. På en bild i tidskriften ser Jack Ruby granskande på en striptease-dansös. Denna dansös är Geneva White.

Familjen kände inte bara nattklubbägaren utan



Ron Laytner.



Paul O'Connor fanns på plats när Kennedys kropp kom för obduktion. Han förbjöds säga något om vad han sett.

Den började 1957 och slutade några dagar före Roscoe Whites död i den mystiska explosionen 1971.

BEKÄNNELSEN. I dagboken berättade han om sin vänskap med Lee Harvey Oswald och om värvningen till CIA:s hemliga dödspatrull.

1963 skrev Roscoe White om sin och två andra mäns inblandning i Kennedy-mordet.

Enligt Whites familj innehöll dagboken ett fullständigt erkännande av mordet. Det gav detaljer som endast någon som var inblandad i mordet och placerad framför presidenten kunde ha känt till.

Rickie visade dagboken för sin bror Tony. Ett år senare visade bröderna den för sin mamma, Geneva.

Hon kunde läsa alla hemligheter hennes man haft för henne. Och hon läste delen som handlade om mordet om och om igen.

– Roscoe skrev i dagboken att han var CIA-agent och dödade Kennedy. Han skrev att han dödat tio personer, bland andra polismannen Tippet. De hade blandat in Tippet eftersom de behövde arbeta med någon inom Dallas-polisen.

Men enligt Rickie White visade dagboken att Tippet inte var inblandad i mordet på Kennedy.

– Han skulle bara göra min pappa en tjänst – ta honom och Oswald till Red Field Airport.

Rickie White har klarat ett test i en lögn-detektor, som visar att han talar sanning om den saknade dagboken.

Rickie hade dessutom hittat en metallåda gömd bakom väggen i pappans pojkrum i föräldrahemmet. Lådan innehöll telegramliknande budskap från "Naval Int", det vill säga underrättelsetjänsten, med pappans militära identitetsnummer, 1666106.

Det ena telegrammet lød:

"Nästa uppdrag är att eliminera en nationell säkerhetsrisk för världsfreden. Platsen blir Houston, Austin eller Dallas."

I nästa hette det:

"Destination Dallas är utvald."

DAGBOKEN FÖRSVANN. 1988 hade Geneva White och hennes son kommit fram till att de inte längre kunde hålla inne med sin hemlighet. De gick till stadsåklagaren i Midland, Texas. Han kallade in FBI.

Tre FBI-agenter besökte Whites hem och fotograferade sidor från Whites dagbok. Några timmar senare återvände en av dem och ursäktade sig med att han glömt en anteckningsbok.

Rickie Whites fru släppte in honom och medan hon hämtade sin man, försvann agenten uppför trappan till det rum där dagboken förvarades.

– Agenten försvann omedelbart med sin anteckningsbok i handen, han sa inte ens adjö, förklarar Rickie White.

– Jag gick upp på övervåningen och upptäckte att dagboken var borta.

Geneva White och hennes son minns i dag bara delar av innehållet i dagboken. De hade inte tagit kopior av den.

– Vem trodde att den skulle stjälas av FBI, säger Rickie White.

Och Geneva Whites egna minnen från tiden kring mordet och åren därefter hade bleknat. Ända till i april i år. Hon fick då en hjärtattack och bad sin son hämta familjprästen Jack Shaw.

– Han fick mig att minnas alla dessa saker, säger Geneva White.

Det var alltså utanför Jack Rubys kontor som Geneva White hörde talas om komplotten mot president Kennedy. Och var Roscoe White skulle stå placerad.

– Plötsligt slogs dörren upp och Jack Ruby tog tag i mig och drog in mig, berättar Geneva White.

Han frågade Roscoe:

– Vad ska vi göra nu?

Roscoe svarade:

– Vi kan inte skada henne. Vi har två barn.

– Ruby ringde någon för att få besked om vad han skulle göra. Vi satt tysta och väntade. Roscoes ansikte var likblekt.

– Sen kom Ruby tillbaka och sa att jag måste tas till en läkare för att få elchocker, så att mitt minne skulle raderas ut.

– Han sa till mig, att om jag gick till någon eller sa något till någon – då skulle Tony och Rickie dö. Han knäppte med fingrarna och sa "Bara så där..."

– De skulle torteras och sakta dödas och jag skulle tvingas se på och sen skulle de döda mig också. Ruby sa att han inte tänkte hamna i fängelse bara för att jag lyssnat på samtalet.

Roscoe gick med på att Geneva skulle genomgå en chockbehandling.

CANCER. Genom syretuber kopplade till hennes cancerangripna lungor berättar Geneva White var hon befann sig när Kennedy mördades, den 22 november 1963.

– Jag var hemma med våra två pojkar och såg en utsändning på TV om mordet på Kennedy. Jag visste vem som gjort det och var förstas kräckslagen.

– När de sa att en polis dödades, blev jag livrädd att det var Roscoe. Att något hade gått fel. Jag var livrädd ända tills han kom hem den kvällen efter sju... Han bad mig ta en bild av honom som ett minne av dagen.

– Två dagar senare sköts Lee Harvey Oswald av Jack Ruby.

– Det skrämde mig, för det ingick inte i komplotten.

– Roscoe kom springande in i huset och var alde-



Roscoe White där han står med Lee Harvey Oswald.



Roscoe White som marinsoldat. Han älskade att skjuta och knöts till CIA och underåttelse-tjänstens hemliga dödspatrull.

I denna metalleistern, som gömms bakom väggen i pojkrummet i Roscoe Whites föräldrahem, hittade sonen Rickie hemliga order till pappan.



(1) på Filippinerna tjänstgjorde vey Oswald (2).

les upprörd. Vi måste lämna stan snabbt, sa han. Vi var i fara. Han tog mig och pojkarna till mina föräldrars hus, där vi stannade i tre dagar.

– Sen kom Roscoe tillbaka och sa: "Älskling, det är säkert att åka hem igen nu. Jag ville inte att något skulle hända dig eller pojkarna."

– Han sa att det hade något att göra med några bilder som det inte var meningen att han skulle ha.

– För att skydda alla fick jag chockbehandling i januari 1964 och Roscoe fick mig sedan att genomgå ännu en behandling.

Behandlingen fungerade och Genevas minne från Kennedy-händelserna suddades ut, ända tills hon behandlades med hypnos.

Efter mordet fortsatte Roscoe White ytterligare två år inom Dallas-polisen innan han plötsligt sa upp sig. Geneva berättar:

– Han slutade därför att han var i fara. Han sa så här till mig: "Jag blev nästan dödad häromnatten, älskling. Jag vill säga upp mig."

Roscoe White slutade kontakta sina mystiska chefer.

Jack Ruby, som hotat Geneva och hennes söner med döden, fick stanna resten av sitt liv i fängelse.

Ruby värdade till Earl Warren, president i Högsta domstolen och ordförande i den kommission som undersökte omständigheterna runt Kennedy, att han skulle få åka till Washington, där han trodde att han skulle kunna prata mer fritt. Han fick nej.

En kort tid efter att han beviljats en ny rättegång, upptäcktes det att Jack Ruby, som hävdade att han fått konstiga injektioner, hade cancer. Han dog inom

några dagar. Året var 1967.

DÖDSHOT. Fyra år senare blev Geneva White än en gång påmind om sin mans tidigare uppdrag. Hon vann en resa för två till New Orleans, där hon skulle ta emot ett pris för kosmetikaförsäljning.

– Men Roscoe gillade inte stan. Flera år senare fick jag veta att han varit på CIA-träning där.

Geneva White åkte dit ensam.

– Natten innan jag skulle ta emot priset kom en man fram till min chef och sa att han måste få tala med mig i avskildhet. Hon och jag trodde först det var ett försök att ragga upp mig.

– Vi satte oss vid ett bord och han sa direkt att jag var bevakad. För att bevisa att han kände min man berättade han privata familjesaker som bara jag och Roscoe kände till.

– Det skrämde mig. Han beskrev saker som Roscoe gjort, saker som var så fruktansvärda att jag aldrig kan tala om dem.

– Han sa att Roscoe ville lämna CIA och hade undvikit sina kontakter, men att han aldrig kunde lämna CIA eftersom han dödat folk. Han sa att Roscoe hade 24 timmar på sig att ta kontakt, annars skulle våra små pojkar dö.

En skakad Geneva återvände till Dallas.

– Jag sa till min man: "Jag vill veta allt. Varför dödar du folk?"

– Han berättade att han inte visste vad han gav sig in på när han började i CIA. Han visste inte att om man en gång är inne, går det inte att komma ut.

Geneva bröt samman.

– Jag skar upp mina handleder. Jag togs in på sjukhus för tre månaders chockbehandling.

Men innan hon fördes till sjukhus, tillkallade hon familjens präst.

– Pastor Jack Shaw mötte Roscoe och fick veta en massa saker. Roscoe förklarade varför mannen hotat mig och pojkarna. Det var därför Roscoe visste att någon skulle döda honom.

Efter att i några månader låtit bli att ta kontakt med CIA dog Roscoe White.

Han fick brännskador över 90 procent av sin kropp när han skulle tända en svetsbrännare och det blev en explosion.

– Roscoe levde i 25 timmar. Han var så svårt bränd att det inte gick att känna igen honom. Han berättade att det inte var någon olycka och att han skrivit under sin egen dödsdom när han inte låtit dem göra något mot mig eller pojkarna.

– Han sa att han lämnat viss information under åren till vår vän prästen.

På dödsbädden bad Roscoe Geneva om förlåtelse. Begravningen skedde med full militär hedersbetygelse.

Geneva White minns Lee Harvey Oswald som en vänlig person:

– Han var mycket tystlåten, mycket reserverad.

– Men har var inte speciellt bra på att skjuta. Det såg jag en kväll på en skjutbana, där han var med Roscoe.

Hon har mindre behagliga minnen av Jack Ruby.

– Han var odräglig, han hoppade på alla när jag arbetade för honom.

Röntgenbilden publicerades 1979 av den amerikanska kongressen. Enligt den förstördes högra ansiktshalvan. Men bilderna nedan visar att det var oskadat.



Geneva White avslutar intervjun med att säga:
 - Jag vill att sanningen ska komma ut. Mitt liv är snart slut. Jag är inte rädd längre.
 Rickie White bryr sig inte heller om hans far blir känd som Kennedys mördare.
 - Det är viktigare att det blir känt att min far - lojal som han var - lurades och mördades av CIA.

-SLUT-



MILJARDÄRBOK. När vi söker efter Ron Laytner i en amerikansk databas dyker hans namn upp i ett telegram från Associated Press för ett år sedan, då han fungerade som representant för *International Rescue Committee*, IRC, en New York-baserad organisation som då försökte hjälpa tre vita barn som av mystiska skäl vuxit upp och fostrats under tuffa villkor i en afrikansk stam i Etiopien.

- Vår koppling till Ron Laytner var inte stark, säger en taleskvinna för IRC i New York.

På *Fort Lauderdale News*, tidningen i hans hemstad, vet man mer:

- Han lever på sitt frilansjobb. Men vi använder honom inte längre. Han publiceras mest i stora nationella amerikanska publikationer.

När han kommer upp på Z är han ute på en Europaturné för att sälja sitt material. Nästa anhalt är Finland dit han är på väg samma eftermiddag.

Ytterligare två dygn senare, på årsdagen av mordet på Kennedy, är han tillbaka i Stockholm och det är dags att syna honom ytterligare.

Har han till exempel skrivit några böcker som blivit publicerade?

Bredvid två bananer i portföljen ligger en bok som han tar upp. "*Up Against Howard Hughes: The Mahen Story*" (Manor Books).

- Mahen var andreman på FBI när mångmiljardären Howard Hughes anställde honom som sin assistent för 10 000 dollar i veckan. Jag skrev boken med honom.

- Min specialitet, säger Laytner, är spioneri, krig, högteknologi - och brott.

• Men varför sålde du inte de här bilderna och intervjun med Geneva White i USA först?

- Det är alltid bättre att få ut historien i utlandet först, säger Ron Laytner.

På frågan om han tror på Geneva Whites berättelse svarar han:

- Vem som helst kan säga "min man mördade Kennedy". Men ingen kan som Mrs White presentera så mycket fakta och dokument som stöder berättelsen.

PALMEOBDUCENTEN. På Z:s skeptiska redaktion var åsikterna delade om vi skulle publicera Mr Laytners uppgifter.

Vi visade bilderna på den döde presidenten för professor Jovan Rajs som är chef för Statens rättsläkarstation. Han var en av dem som var med och obducerade Olof Palme. Han har följt vad som skrivits om John F. Kennedy i rättsmedicinska tidskrifter under 60-, 70-, och 80-talet. Om den officiella röntgenplåten konstaterade han att "hela området kring höger öga är totalförstört".

Det var precis vad Warrenkommissionen också fastslog. Rajs granskade därefter fotografierna på den döde Kennedy och sa:

- Det finns ingen svullnad, ingen deformation vid ögat. Konturena är så fina. Med så fina detaljer kan han inte ha skjutits bakifrån som jag ser det. Och Kennedy känner vi ju igen.

Så vi tryckte Ron Laytners berättelse. Och även om uppgifterna kan verka fantastiska så är den lille mannens skakande bilder i högsta grad verkliga.

Och bevisar en sak: Den officiella förklaringen på Kennedy-mordet håller inte. □

hites hem och fotogra-
k. Några timmar sena-
siktade sig med att han

in honom och medan
n agenten uppför trap-
förvarades.

lbart med sin anteck-
te ens adjö, förklarar

gen och upptäckte att

son minns i dag bara
De hade inte tagit ko-

e stjälas av FBI, säger

innen från tiden kring
e bleknat. Ända till i
ttack och bad sin son
w.

alla dessa saker, säger

ubys kontor som Ge-
mplotten mot presi-
e White skulle stå pla-

och Jack Ruby tog tag
Geneva White.

i har två barn.
få besked om vad han
tade. Roscoes ansikte

sa att jag måste tas till
att mitt minne skulle

gick till någon eller sa
och Rickie dö. Han
Bara så där..."

dödas och jag skulle
öda mig också. Ruby-
ngelse bara för att jag

va skulle genomgå en

kopplade till hennes
Geneva White var
mördades, den 22

rä pojkar och såg en
i Kennedy. Jag visste
is skräckslagen.

i, blev jag livrädd att
ätt fel. Jag var livrädd
illen efter sju... Han
ett minne av dagen.
rvey Oswald av Jack

ck inte i komplotten.
huset och var allde-



Roscoe White
som marin-
soldat.
Han älskade
att skjuta och
knöts till CIA
och
underättelse-
tjänstens hemliga
dödspatrull.

I denna
metallcistern,
som gömts
bakom väggen
i pojkrummet
i Roscoe Whites
föräldrahem,
hittade sonen
Rickie hemliga
order till pappan.



Roscoe White
där han
med Lee Har

(1) på Filippinerna
tjänstgjorde
vey Oswald (2).

les upprörd. Vi måste lämna stan snabbt, sa han. Vi var
i fara. Han tog mig och pojkarna till mina föräldrars
hus, där vi stannade i tre dagar.

– Sen kom Roscoe tillbaka och sa: "Älskling, det
är säkert att åka hem igen nu. Jag ville inte att något
skulle hända dig eller pojkarna."

– Han sa att det hade något att göra med några bil-
der som det inte var meningen att han skulle ha.

– För att skydda alla fick jag chockbehandling i
januari 1964 och Roscoe fick mig sedan att genomgå
ännu en behandling.

Behandlingen fungerade och Genevas minne från
Kennedy-händelserna suddades ut, ända tills hon
behandlades med hypnos.

Efter mordet fortsatte Roscoe White ytterligare två
år inom Dallas-polisen innan han plötsligt sa upp sig.
Geneva berättar:

– Han slutade därför att han var i fara. Han sa så här
till mig: "Jag blev nästan dödad häromnatten, älsk-
ling. Jag vill säga upp mig."

Roscoe White slutade kontakta sina mystiska
chefer.

Jack Ruby, som hotat Geneva och hennes söner
med döden, fick stanna resten av sitt liv i fängelse.

Ruby värdjade till Earl Warren, president i Högsta
domstolen och ordförande i den kommission som
undersökte omständigheterna runt Kennedy, att han
skulle få åka till Washington, där han trodde att han
skulle kunna prata mer fritt. Han fick nej.

En kort tid efter att han beviljats en ny rättegång,
upptäcktes det att Jack Ruby, som hävdade att han fått
konstiga injektioner, hade cancer. Han dog inom

några dagar. Året var i

DÖDSHOT. Fyra år
en gång påmind om sin:
vann en resa för två till
ta emot ett pris för kos:

– Men Roscoe gillade
jag veta att han varit på
Geneva White åkte o

– Natten innan jag s
man fram till min chef o
mig i avskildhet. Hon o
försök att ragga upp mig

– Vi satte oss vid ett l
var bevakad. För att be
berättade han privata fa
Roscoe kände till.

– Det skrämde mig. I
coe gjort, saker som var
kan tala om dem.

– Han sa att Roscoe
undviktit sina kontakter
lämna CIA eftersom ha
scoe hade 24 timmar på s
le våra små pojkar dö.

En skakad Geneva åte
– Jag sa till min man: "
du folk?"

– Han berättade att ha
in på när han började i
man en gång är inne, gå
Geneva bröt samman.

– Jag skar upp mina ha
hus för tre månaders che
Men innan hon förde
familjens präst.

– Pastor Jack Shaw m
massa saker. Roscoe för
mig och pojkarna. Det
någon skulle döda hono

Efter att i några månad
CIA dog Roscoe White

Han fick brännskador
när han skulle tända en s
explosion.

– Roscoe levde i 25 tin
att det inte gick att känna
att det inte var någon oly
sin egen dödsdom när ha
mot mig eller pojkarna.

– Han sa att han läm
ären till vår vän prästen.

På dödsbädden bad Ro
Begravningen skedde r
gelse.

Geneva White minns l
vänlig person:

– Han var mycket tyst
– Men har var inte spe
såg jag en kväll på en sk
Roscoe.

Hon har mindre behag
– Han var odräglig, har
betade för honom.

igen hem-
ningen att de
m bilderna
te.
in historia.
lösning på
lan lämnar
r ta del av.

NEDY
en

llaspo-
ohn F.

riptea-
as. Där
glänt.
isman-
bsäga-

de pla-

gen att
medy.
med
wald,
re.
lenten
plikt.
rhets-

s son,
is, om
ördare

n nå-
tjän-
stäm-

i som

borta
Men
-åriga

nten.
lenna
rdet.
fram

tter i
med
n ser
enna

utan



**CIA-agentens
änka med
tidningen Time.
Bilderna föreställer
nattklubbägaren
Jack Ruby
som granskar
en dansös:
Geneva White
som ung.
Bilderna på Roscoe
White (t h) togs
17 dagar före
Kennedy-mordet.**



**DALLAS
POLICE**

11 5 63

THE SILENCER

Did Ruby, auditing a stripper, use one of them as an alibi in the Oswald slaying?



även Lee Harvey Oswald, som Ruby efter mordet.

I familjen Whites ägo finns ett dårt fartyget USS Bexar, ett papper som var marinsoldaterna Roscoe White och Oswald båda reste med detta fartyg Östern 1957.

Det finns också ett foto som, enligt White, hennes man sände från Filippinerna berättar i det medföljande brevet att Oswald sitter i förgrunden och att de gick till mässen för att äta lunch.

Det finns fler kopplingar:

- Familjen White var goda vänner till polismannen J. D. Tippett, som dök på samma timme som presidenten.

- På ett foto sitter Oswald i en trädgård med vapen i handen. FBI hittade bilden i februari 1975. Lådan hade stulits från Whites och överlämnade kortet till kongressen.

Det var i samband med det Rickie Whites första gången hörde talas om sin pappas inblandning i mordet. Han blev uppsökt av en man som berättade sig som en tidigare nära vän till pappan.

Han hävdade att Roscoe White snarare än Oswald skulle namnges som Kennebeck, men att han varit en "fin man och kansk patriot". "Vad han än gjort, gör det för sitt land."

Men White nämndes aldrig i kongressutredningen misstänkt för mordet.

Ingen uppföljning skedde heller med Whites foto på den beväpnade Oswald.

Geneva White var då änka. Maken Roscoe White dog i en explosion fyra år tidigare. Och Rickie White var nyfiken.

1982, hävdar Rickie White, fann han Oswald i skolådan från militärtjänsten. I den lådan fanns ett foto på Oswald som gick på en promenad i Dallas.



Foto: BENKT EURENIUS

Jkar likna Rom vid ett vackert
kalbaggar och åter sig in i fasader

knappast fungera inför vad som krävs i dag. Naturen förlåter inte, hur vackra idealen än är, lika litet som den inlåter sig på en kompromissande förhandling med välfärdsstaten. Jag tror detta är något mycket konkret. Nästan alla gör vi som du. Du har en perfekt ordning på ditt eget liv, men sedan projicerar du denna ordning på en del av yttervärlden, ganska godtyckligt, och blir nöjd. Rom representerar något centralt i vår civilisation, en hållning som suggererar en konsensus som inte finns. Idealen projiceras på verkligheten men med den har de ingenting att göra... tycker du jag överdriver?

-- Nej då, faktiskt inte... i dag är det knappast möjligt att överdriva, åtminstone inte när det gäller riskerna för våra livsbetingelser. Och det myckna idealistiska talet som inte följs av handling kan naturligtvis skapa djup förtvivlan. Du missförstår mig när du tror att jag är nöjd. Men jag vill med skärpa hävda att idealen jag talar för har något med verkligheten att göra. Av senapskornen blir träd så småningom, som bekant. Tar vi inte oss själva på allvar gör inga andra det heller. Utan tro på vår insats kan vi lika gärna skotta ner oss på en gång. Naturligtvis kan vi inte nöja oss med att försöka ordna vår privatvärld.

Effektiv megafon

— Det finns starka krafter som kämpar mot förstörelsen, fortsätter Lars Bergquist. Svenska vetenskapsakademien och den påvliga vetenskapsakademien — som är paraplyorganisation för forskare från hela världen — hade i maj ett regnskogsseminarium i Vatikanen. Man enades om en slutkommuniké där de deltagande slog fast att den katolska kyrkan i dag är den mest verksamma och effektiva megafonen för det ekologiska budskapet i världen. Påven och hans folk arbetar på sitt håll. Vi uppe i norr måste göra detsamma, på vårt sätt — läs Georg Henrik von Wrights bok "Vetenskapen och förnuftet" om saken!

KARL ERIK LAGERLÖF

Den första artikeln i serien var publicerad den 10 december.

jordbruk...
— av träd?

ASA CRON:

Bilderna på den döde Kennedy

VEM SKÖT John F Kennedy i Dallas? Kring den härvan har det skrivits åtskilligt, och det är väl många som tvivlar på att det verkligen var Lee Harvey Oswald. Han blev ju själv nedskjuten av nattklubbsägaren Jack Ruby.

Tidningen Z publicerar i sitt senaste nummer de första bilderna på den döde Kennedy timmarna efter mordet. Ansiktet är oskadat, bakhuvudet bortskjutet. Vilket skulle bevisa att Kennedy inte sköts bakifrån. Och då kan inte Oswald ha varit mördaren. Dock hävdar alla officiella uppgifter motsatsen. Utan bildbevis.

En amerikansk journalist vid namn Ron Laytner har fått fatt i bilderna och skrivit en text som utpekar CIA-agenten Roscoe White som mördaren. CIA ville eliminera Kennedy; han ansågs vara en nationell säkerhetsrisk.

White dog i en mystisk explosion 1971, men hans änka Geneva berättar detaljerat och utpekar sin man som mördaren.

Sant eller falskt, omöjligt att säga. Fast det är första gången bilderna ligger på bordet. Onekligen ett scoop.

JAN EKLUND

DN 15/12 -90



Den döde Kennedy. Z har bilderna. Vem sköt? Och varifrån?