

# Hadede Kennedy, men har kæmpet i 13 år for at få sandheden

Advokatsekretær Mary Ferrell, 54, Dallas, er republikaner og hadede Kennedy. I dag er hun den kritiker i USA, som har størst kendskab til snigmordet på præsident Kennedy.

»Han var bestemt ikke min mand. Jeg hadede Kennedys indenrigspolitik, og jeg var imod hans udenrigspolitik. Alt, hvad den mand gjorde, var mig i den grad imod. Men jeg er endnu mere imod, at man blot uden videre kan skyde en præsident, og at man senere bruger alle tænkelige midler til at dække over, hvad der i virkeligheden er sket.

I 13 år, lige siden den dag Kennedy blev skudt, har jeg samlet materiale og arbejdet på opklaringen af mordet.

I USA er hun ikke kendt af offentligheden, men forfattere, advokater, journali-

ster og andre kritikere kender Mary Ferrell.

For det er hende, som de må gå til, hvis de mangler oplysninger om Kennedy-mordet. Mary Ferrell kender samtlige 26 bind af Warren-rapporten som sin egen lomme. Hun har udarbejdet navne- og datoarkiver alle med henvisninger til Warren-rapporten. Hun optager alt på bånd, hvad der udsendes i radio og TV, og hun har en aftale med de nationale arkiver i Washington, om at hun får tilsendt alle dokumenter om Kennedy-sagen, efterhånden som de bliver frigivet. Hver eneste weekend arbejder hun med at arkivere de oplysninger, som hun har samlet i ugens løb.

Men ikke nok med det. Næsten hver eneste aften har hun besøg af andre kritikere, journalister, forfatte-

re, mennesker, som kommer til Dallas for at undersøge mordet, ender altid hos Mary Ferrell, hvor hun i timevis kan dissekere Warren-rapporten, mens tilhørerne sidder bænket om hendes køkkenbord.

## Frygt

»Jeg har aldrig ønsket at få mit navn frem i USA. For tretten år siden skulle jeg passe enormt på, hvem jeg fortalte om dette arbejde. Det var ikke velset, at jeg prøvede at rode op i hele den tilsløring Warren-kommissionen lavede. Men nu er jeg ikke så bange af mig mere. Hvis jeg havde haft små børn, ville jeg nok være mere forsigtig. Men mine fire børn er i dag alle voksne.

Jeg har været ude for nogle episoder, som sikkert

ville have fået andre mennesker til at standse efterforskningen øjeblikkeligt, men ikke mig.

## Dyrt

Mr. Ferrell: »Jeg støtter fuldt ud min kone, men én af os må jo tjene nogle penge, for denne sag har kostet os meget. Jeg vil tro, at vi har brugt mellem 30.000 og 50.000 dollar i de forløbne år på flyvebilletter, bøger, telefonopringninger og lignende. Men vi synes, det er pengene værd at arbejde for denne sag.

**Læs i morgen:  
Komplottet bag  
mordet på  
præsidenten**