

Tre dramatiske dage i Dallas:

Warren-kommissionen brugte knap et år til sin efterforskning og sluttede med at udgive en bog på 888 sider plus 26 bind fyldt med bilag.

Her er Warren rapportens stærkt forkortede version af, hvad der skete de tre dramatiske dage i Dallas. Fredag, lørdag og søndag, den 22., 23. og 24. november 1963:

Kl. 11.40 landede præsident John F. Kennedy og Jacqueline Kennedy på flyvepladsen Lovefield i Dallas. Præsidentparret blev mødt af guvernør John B. Conally junior og frue. De fire blev placeret i præsidentens limousine. Præsidenten på højre bagsæde, Mrs. Kennedy ved hans venstre side. Foran på to klapsæder sad guvernøren på højre sæde og hans kone til venstre for ham.

En større kortege kørte gennem flere gader i Dallas. Kl. 12.28 kørte kortegen gennem Main Street og kom ud på Dealey Plaza, hvor den drejede til højre ad Houston Street. Her kørte de ca. 60-70 meter, inden kortegen svingede til højre ind på Elm Street. Det er på dette hjørne, den senere så meget omtalte skolebogslagerbygning er placeret.

Tre skud?

Da præsidentbilen var nået 75 meter ned ad Elm Street på vejen hen mod en jernbane-viadukt, faldt først to skud. Senere et tredje skud, fastslår Warren rapporten, og siger, at der ikke kan være faldet flere skud. Kl. var da præcis 12.30.

Både præsidenten og gu-

vernøren var ramt af skud. Præsidenten var tilsyneladende dødeligt såret. Limousinen speedede kraftigt op og kørte direkte til Parkland Hospitalet, som lå ca. 6 kilometer væk. En præst blev tilkaldt og gav Kennedy den sidste olie. Præcis kl. 13 ophørte præsidentens hjerneaktivitet. Guvernør Connally gennemgik flere operationer og overlevede.

Bogdepotet

På Dealey Plaza var der vild forvirring. Et vidne havde fortalt politiet, at han formentlig havde set en mand med en riffel på sjette etage i boglageret. En motorcykelbetjent, Marrión L. Baker, var den første, der nåede ind i boglageret. Her mødte han Roy Truly, chef for boglageret. Han tilbød sin hjælp. De to mænd tog trappen op. Da de kom op til første sal, så betjenten et glimt af en mand gennem et vindue ind til en frokoststue. Baker trak sin pistol frem og gik hen mod manden, som virkede rolig og afslappet. Truly forklarede, at manden var ansat i boglageret. Hans navn var: Lee Harvey Oswald.

Oswald

Betjenten og Truly fortsatte deres undersøgelse af bygningen. Oswald købte en Coca Cola, tog elevatoren ned til stueetagen og gik ud på gaden. 7 minutter senere, kl. ca. 12.40, tog han en bus i Elm Street ved et stoppested ca. syv husblokke fra boglageret. Elm Street er ensrettet, og bussen passerede derfor igen boglageret. I bussen blev Oswald gen-

kendt af en dame, som han tidligere havde lejet et værelse hos. Oswald blev kun i bussen tre-fire minutter, fordi den næsten ikke kunne komme frem på grund af den trafikprop, der var opstået efter snigmordet. Oswald stod af bussen, gik fire husblokke væk og tog en taxa. Han ankom til det hus, hvor han havde lejet et værelse ca. kl. 13.

Hans værtinde, Mrs. Earlene Roberts, var overrasket over at se Oswald ved middagstid. Hun sagde: »Du har nok travlt«. Han svarede ikke. På minutter efter nærmest løb han ud fra sit værelse, samtidig med at han lukkede lynlåsen i sin jakke.

Politibetjent Tippit

Ca. 14 minutter senere skete der en ny voldsom skudepisode i Dallas. Ofret var politibetjent J. D. Tippit.

Han blev skudt på hjørnet af 10. th. Street og Patton Avenue ca. 9.9 mile fra Oswalds hjem. På det tidspunkt var der over politiradioen kl. 12.45 udsendt et signalement af en person, der var mistænkt for snigmordet på præsident Kennedy. Signalementet lød på en slank, hvid mand, ca. 30 år gammel, 5 fod og 10 tommer høj, vægt ca. 165 pund.

Kl. 13.15 kørte politibetjent J. D. Tippit langsomt mod øst på 10. th. Street, og 30 meter inden hjørnet stoppede han op ved siden af en mand, som gik i samme retning. Tippit mente, at denne mands udseende passede på signalementet af præsidentens snigmorder. Tippit råbte ham an, og manden kom



Warren-Kommissionen, som af præsident Johnson blev beordret til at undersøge snigmordet på Kennedy.

over på højre side af politibilen, lænede sine arme på dørkarmen, mens han talte med betjenten. Lidt efter åbnede Tippit døren på bilens venstre side, stod ud af bilen og gik ind mod fortoret. Da han nåede forhjulet, blev han skudt af fire skud og var dræbt på stedet.

Warren-kommissionen

B.T. i USA kulegraver MORDET, DER IKKE MÅ OP- KLARES



AF
ANNELISE PEDERSEN
PER U. RIEPER-HOLM

hævder, at denne mand var Oswald. I de følgende minutter strømmede politibiler til. Flere vidner kunne give oplysninger, der førte til, at Oswald blev anholdt i Texas Theatre biografen på West Jefferson Street.

Kl. 14 var Oswald bragt til politihovedkvarteret. På dette tidspunkt kun sigtet for drabet på politibetjent J. D. Tippit.

I politihovedkvarteret blev afhøringen ledet af drabskommissionens chef, captain Will Fritz. Oswald nægtede at have noget som helst med mordet på hverken Kennedy eller Tippit at gøre. Han benægtede, at han ejede en riffel, selv da man på et tidspunkt viste ham et billede, hvor Oswald var fotograferet med både en riffel og en pistol. Da man viste ham et kort, man havde fundet på ham, hvor der stod navnet: »Alek J. Hidell«, nægtede Oswald at svare på flere spørgsmål, før han havde fået en sagfører.

Nægter

Fredag den 22. november ved midnatstid tillod politichef Jesse Curry, at Oswald fik lov til at besvare spørgsmål ved en pressekonference. Spørgsmålene nærmest haglede ned over Oswald. Flashlight blinkede konstant, men Oswald gentog kun gang på gang: »No Sir, jeg har ikke skudt præsidenten. Jeg har ikke skudt nogen som helst«.

Til stede ved denne pressekonference var også en helt udenforstående, nemlig den 52-årige natklubbejer, Jack Ruby.

Pressen og TV-stationer

berettede lørdag den 23. november, at Oswald ville blive flyttet søndag formiddag fra politistationen til sheriffens fængsel, som lå ca. halvanden kilometer væk. Natten igennem modtog politistationen flere anonyme telefonopringninger med trusler om, at Oswald ville blive skudt, inden han nåede fængslet. Alligevel tillod politichef Jesse Curry søndag formiddag, at et kæmpeantal journalister, TV-fotografer og pressefotografer fik lov til at være til stede, når Oswald skulle flyttes.

Ruby skyder Oswald

Kl. 11.20 blev Oswald ført ud mod en politibil. TV-kameraerne snurrede, da en mand med en Colt kaliber 38 i sin højre hånd trådte frem i kælderens under politistationen og fra få fods afstand fyrede et skud ind i Oswalds mave. Oswald faldt bevidstløs om på gulvet, og i løbet af syv minutter var han på Parkland Hospitalet, hvor han døde kl. 13.07.

Manden, der havde dræbt Oswald, blev øjeblikkelig overmandet. Det var Jack Ruby. Under senere afhøringer benægtede han hårdnakket, at der var tale om en sammensværgelse i forbindelse med snigmordet på præsident Kennedy. Han hævdede, at det var en affekthandling, fordi han både var rasende og deprimeret over præsidentens død.

Ruby blev tiltalt for mordet på Oswald og blev fundet skyldig ved et nævningeting den 14. marts 1964, hvor han blev dømt til døden. I september appellerede han dommen.