



Lee Harvey Oswald blev anholdt inde i en biograf i Oak Cliff-området, hvor han boede. Her ses han sammen med politifolk foran Texas Theatre. (Foto: AP, Dallas)

Blev han betalt til at ændre vidneudsagn

NEW YORK-B.T.: »Jeg fik nærmest et chok, da jeg flere år efter snigmordet på Kennedy kom i besiddelse af nogle papirer, der viste, hvordan et vidne dramatisk havde ændret sin forklaring, så Oswald kom til at passe perfekt ind i billedet som præsidentens snigmorder.

Det drejer sig om vidnet mr. Charles Givens, hvis divergerende forklaringer, jeg vil give et billede af, siger Silvia Meagher.

Afhøringerne

» I de første afhøringer sagde mr. Givens, at han havde set Oswald i stueetagen kl. ca. 11.50. Senere blev det ændret til, at Givens havde glemt sin jakke med cigaretter på sjette etage, og at han havde set Oswald deroppe. Man tør vist fastslå, at her var tale om en ændring af ulyre betydning. Lad mig gennemgå sagen i kronologisk orden:

22. november, altså på morddagen, siger Givens til Dallas-politiet og FBI, at han kørte ned fra sjette etage kl. 11.50 for at spise fro-

kost ude i byen. I stueetagen så han Oswald sidde og læse en avis.

2. december afhøres Givens af Secret Service og fortæller nu, at han så Oswald på sjette etage kl. 11.45.

Ændres for penge

9. december laver FBI en foreløbig rapport, hvor hidtil indkomne oplysninger er samlede. Her nævnes, at Oswald er set af Givens i tiden fra 11.30 til middag på femte etage, men oplysningen om, at Oswald er set i stueetagen kl. 11.50, er udeladt.

13. februar bliver politiløjtnant Jack Revill, Dallas politi, afhørt af FBI fordi Givens tidligere har været involveret i en narkotikasag. Her leder Revill bemærkningen faldt, at Givens er en person, der kan tænkes at ændre sit vidneudsagn, hvis han får penge.

Huskede pludselig

18. marts bliver Givens igen afhørt af FBI og fortæller om sin færd, indtil dette tidspunkt har han ikke ved nogen af de mange afhøringer nævnt de glemte cigaretter.

8. april afhøres Givens af

advokat David Belin fra Warren-Kommissionens understab. Her fortæller mr. Givens for første gang, at han havde glemt sine cigaretter i en jakke på sjette etage, og at han så Oswald deroppe, da han hentede sin jakke. Klokkeren var da ca. 11.45. Belin var bekendt med, at Givens aldrig tidligere havde snakket om de glemte cigaretter, men at Givens tværtimod havde sagt til FBI-afhøringen, at han havde set Oswald læse en avis i stueetagen kl. 11.50.

Belin spurgte derfor: »Har De nogen sinde fortalt nogen, at De så Oswald i stueetagen kl. 11.50?« Givens svar var: »No, sir.« Belin ræsonnerede, at enten måtte Givens lyve nu, eller også havde han løjet ved FBI-afhøringen. Men Warren-Kommissionen gik ikke ind på en nærmere undersøgelse af, hvilken af de to versioner der var den korrekte.

Sensationsmager

3. juni blev Givens igen afhørt af FBI og nu huskede han pludselig over for FBI, at han havde glemt sine cigaretter kl. 11.45 eller der omkring på sjette sal. FBI-folkene loftede end ikke et

øjebryn over den ændrede forklaring.

20. september blev Warren-rapporten offentliggjort med versionen om de glemte cigaretter. Den indeholdt ingen oplysninger om den tvivl, der var opstået undervejs i afhøringerne. Heller ikke at Oswald var set i stueetagen kl. 11.50, og slet ikke, at andre vidner havde set Oswald på første etage på samme tid, ja nogen havde endda set ham både kl. 12 og 12.15 på første etage.

»Jeg fik denne historie om mr. Givens' vidneudsagn trykt i en Dalls-avis,« siger Silvia Meagher. »Samtidig gav jeg min forundring til kende over ting, der ikke passede sammen i Tippit-mordet. Avisen trykte samtidig mr. David Belins svar på min kritik.

Jeg følte, at dette burde ud til et større forum end en lille avis i Dallas og sendte det til New York Times, som kun trykkede mr. Belins version. Han sagde noget i retning af, at han i de senere år havde konstateret, hvor let verden lader sig bedrage af sensationsmagere som Silvia Meagher. At han arbejdede for Warren-Kommissionen, at sandheden var hans mål, og at Warren-rapporten er korrekt.