

7-27-77
B.T

Journalist: Ruby var alle vegne de tre dramatiske dage i Dallas

WASHINGTON - B.T.: Seth Kantor, højststående amerikansk journalist, Detroit News' korrespondent i Washington, med specielt adgangskort til at lave reportager i Det hvide Hus, forstår endnu ikke den dag i dag, hvorfor Warren-kommissionen totalt har forkastet de oplysninger, han gav om Jack Ruby kort efter mordet på præsident Kennedy i Dallas i 1963.

»Også dengang var jeg »White House-korrespondent« og fløj sammen med præsidenten til Texas dagen før mordet. Vi besøgte tre byer, hvor Kennedy holdt sine sædvanlige valgtaler. Fredag den 22. november landede vi i Dallas kl. 11.40. Jeg var med i bilkortegen og sad i en pressebus nogle vogne efter Kennedys limousine. Da præsidenten blev skudt, forsøgte vi journalister naturligvis at komme ud på gaden, men chaufføren nægtede at åbne døren og kørte os i stedet til Trade Market, hvor Kennedy skulde holde en frokosttale.

Græd

Vi vidsete ikke rigtig, hvad der var sket. Jeg havde personligt hørt to skud. Vi fik en mand i Trade Market til at køre os over til Parkland hospitalet. Han kørte mod trafikken i en ensrettet gade, tværs over en mark, og vi var ved hospitalet længe før alle andre. Uden for modtagelsen mødte jeg en senator fra Texas, som jeg kendte. Tårerne løb ned ad kinderne på ham. Han stod lige ved siden af limousinen, som Kennedy havde kørt i. Sæderne var oversprøjtet med blod. Senatoren var rystet, og enten kunne han ikke, eller også ville han ikke give detaljer om, hvad der var sket. Måske var han for bevæget til at tale.

Ruby på hospitalet

Jeg kom ind, fordi jeg havde et pressekort til Det hvide Hus. Vi var kun tre-fire journalister ud af en masse reportere, som var i Dallas den dag. Jeg fandt en telefon lige uden for modtagelsen og dikterede historien hjem til Washington, efterhånden som tingene udviklede sig.

Jeg talte med et par kongresmedlemmer. En af dem

var Henry Gonzales. Lidt efter kom én af pressesekretærene fra Det hvide Hus og bad mig følge med. Han havde en vigtig og officiel udtalelse, sagde han. Jeg fulgte efter, men på vejen fik jeg et venligt dask over armen, og jeg vendte mig om for at se, hvem det var. Det var Jack Ruby, som jeg kendte særdeles godt fra min tidligere tid som journalist i Dallas.

dede jeg næsten konstant på politistationen. På et tidspunkt lørdag hørte jeg, at Ruby også havde været der. Han havde nemlig bragt sandwiches ind til pressefolkene. Ruby har også været på politistationen sent fredag nat, da Oswald blev fremstillet i en pressekonference. Og endelig var han der naturligvis søndag formiddag, da han trak en pistol og skød Oswald«, fortæller journalist Seth Kantor.

Men to vidner på Dealey Plaza har også fortalt, at de så Ruby ved skolebogslageret kort efter, at præsident Kennedy blev skudt. Ruby var åbenbart over alt, hvor der skete noget i de tre dramatiske dage.

Var lammet

Seth Kantor var selv til stede, da Ruby skød Oswald: »Jeg havde besvær med at komme ind på politistationen, men jeg nåede da ind, og stod kun tre meter fra Oswald, da Ruby pludselig trådte frem og skød ham i maven. Jeg var fuldstændig lammet, da jeg opdagede, at det var Ruby, der skød.

I første omgang fattede jeg ikke rigtig, hvorfor man senere gik så højt op i, hvorfor og hvor Ruby var blevet set i dagene mellem mordet på præsident Kennedy og Oswald.

Først senere er det gået op for mig, at der var to årsager. Dels for Ruby selv. Hvis det virkelig var rigtigt, at han var blevet set alle de steder i begivenhedernes centrum, tydede meget på, at der var tale om en planlagt nedskydning af Oswald, og Ruby ville automatisk få dødsstraf. Hvis han derimod blot tilfældigt var kommet ind fra gaden, og der var tale om en affekthandling, ville han slippe billigere.

Sammensværgelse

Den anden årsag til, at man interesserede sig så meget for Rubys færden, forstod vi ikke så meget dengang: Men det er vel nok blevet tydeligere siden, at hvis Rubys mord på Oswald virkelig var en veltillægtet forbrydelse, ville dette også pege på, at der kunne være tale om en sammensværgelse eller et komplot af en eller anden art.

B.T. i USA kulegraver

MORDET, DER IKKE MÅ OP- KLARES



AF
ANNELISE PEDERSEN
PER U. RIEPER-HOLM

Ruby havde tårer i øjnene og så forvirret ud. Han nærede at spørge mig, om han skulle lukke sine restauranter i tre dage, vel ment som en slags respektfuld handling over for Kennedy. Jeg svarede ham ikke særlig meget. Mumlede noget om, at det var da en udmærket idé, hvorefter jeg hastede videre til pressekonferencen, hvor det blev meddelt, at Kennedy var død.

Politistationen

I de følgende dage arbej-



Journalist Seth Kantor, Detroit News korrespondent i Washington, er USAs førende ekspert på Jack Ruby. I september udgiver han en bog om Ruby, »The second world of Jack Ruby«. Heri skriver Kantor blandt andet, at Ruby kendte omkring 500 politifolk i Dallas ud af 1100. Mange kom i hans klubber både privat og i tjeneste, og de ydede hinanden tjenester. (Foto: AP, Washington).

Man har vel også lov at undre sig over, at afhøringen om Rubys færden ikke blev overladt til et tilfældigt medlem af Warrenkommissionens undersøgelsesstab. Nej, selveste højesteretsdommer Earl Warren tog skam selv sammen med det betydende kongresmedlem Gerald R. Ford, den senere præsident, ned til fængslet og afhørte personligt Ruby dér. Og de tog uden videre hans forklaring om, at han aldrig havde været på Parklandhospitalet for gode varer.

Mit vidneudsagn blev altså forkastet af Warrenkommissionen, som afhørte mig to dage i træk. Det samme skete med vidneudsagn fra flere politifolk, som sagde, de havde set Ruby på politistationen lørdag. Det nægtede Ruby også.

Et eventyr

Warren-kommissionen sagde ikke direkte, at jeg løj, men at jeg måske havde haft for meget at se til i de dage, og måske ikke havde fået sat tingene ind i den rigtige rækkefølge. Den slags nægter jeg at acceptere. På det tidspunkt havde jeg været en temmelig pålidelig referent i mere end 15 år. Jeg havde også tilstrækkelig erfaring til at vide, at for en journalist er det noget af det vigtigste at kunne erindre og nedskrive tingene, der sker i den rette kronologiske rækkefølge.

Når man læser den slags

ting i Warrenrapporten, ser hvordan de strider direkte mod de kendsgerninger, som man selv har været vidne til, så kan man ikke fæste større lid til de officielle undersøgelser, der blev lavet dengang. Dette skulle jo gerne være kendsgerninger og ikke et opdigtet eventyr.»

Ekspert

Seth Kantor har skrevet en bog om Jack Ruby. Den udkommer i september og beskriver Rubys forbindelse til underverdenen, også til en kendt advokat i Dallas, som havde forbindelse til Mafiaen og senere blev fundet myrdet i New York. «Ruby må betragtes som en stik-i rend-dreng, og det kan ikke udelukkes, at han har været brugt til at skaffe Oswald af vejen for nogen i underverdenen, nogen som måske også var ansvarlig for Kennedys død,» siger Seth Kantor.

»For mig er der ingen tvivl om, at Ruby på den ene eller den anden måde har været involveret i en sammensværgelse eller et komplot. Og nogen fra Dallaspolitiet har sikkert været med i samme komplot. Jeg nægter at tro på, at Ruby blot slentrede ind fra gaden og skød Oswald. En eller flere må have hjulpet ham

ind. Nogle måneder senere tog han frivillig en løgnedektørprøve, men myndighederne slog den hen med, at han var mentalt forstyrret, og prøven blev derfor ikke tillagt nogen betydning.

Brev fra Ruby

Jeg undrede mig efterhånden over alle de vidneudsagn, der kom frem i aviserne om, hvor Ruby havde været, og hvor han ikke havde været, så jeg skrev et brev til ham i fængslet og bad ham om et interview. Kort efter fik jeg brev fra Rubys sagfører, der frarådede Ruby at tale med journalister og i særdeleshed mig, men dagen efter fik jeg et brev fra Ruby selv, hvori han skrev, at det absolut ikke var hans egen beslutning. Han ville hellere end gerne tale med mig. Men jeg fik aldrig lejlighed til det.»

Seth Kantor har kendt Ruby i lang tid i den periode, Kantor var journalist i Dallas.

Gav mig tips

»Han kom op på redaktionen og gav mig mange historier. Han kendte mange mennesker i Dallas og var altid god for en historie. Han kom sammen med mange forskellige kredse, lige fra Mafiaen til sagførere, men han holdt altid sine bekendte skarpt adskilt fra hinanden.»

Død af kræft

»Var der ikke noget mystisk ved Jack Rubys død?»

»Nej, det tror jeg ikke, selv om der har været rygter om det. Ruby døde af kræft nogle år senere. Man opdagede det meget sent, og han var ikke til at helbrede. Det er blevet hævdet, at han havde fået sprøjtet kræftceller ind i kroppen, og at det var grunden til, at han døde umiddelbart efter, at man opdagede, han var syg.

Jeg tror snarere, der ligger en anden tragisk historie til grund for hans død. Ruby prøvede alle kneb for at komme ud af fængslet. Han var desperat over at være der, og tre gange forsøgte han at begå selvmord for at komme på hospitalet.

Til sidst var fængselspersonalet så træt af høre på hans evige beklagelser, at da han endelig blev syg og havde fået kræft, så troede man stadig, at det var komediespil fra hans side og gjorde ikke noget ved det, før det var for sent,» slutter Seth Kantor.

Læs i morgen:

Uskyldig Oswald var styret til at være offer