

Advokat har for egen regning personale til at undersøge politiske snigmord i USA

B.T. i USA
kulegraver

**MORDET,
DER IKKE
MÅ OP-
KLARES**



AF
ANNELISE PEDERSEN
PER U. RIEPER-HOLM

WASHINGTON - B.T.: Bernard Fensterwald, 55, agtet advokat med eget stort advokatfirma i Washington, og tidligere rådgiver for senatet, har nedsat en komité til oplysning og undersøgelse af politiske snigmord i USA.

Fensterwald, der tidligere i seks år har været forsvarer for Martin Luther Kings formodede morder, James Earl Ray, har oprettet et kontor, som udelukkende beskæftiger sig med at samle oplysninger om snigmordene. Hovedsagelig mordet på præsident John F. Kennedy. For nylig har Bernhard Fensterwald udgivet en 600 sider tyk bog om mordet på Kennedy indeholdende biografier på over 200 personer med forbindelse til mordet.

»Det er svært at fortælle, hvorfor jeg egentlig begyndte dette arbejde. Og nogen gange er jeg lige ved at ønske, at jeg aldrig havde gjort det. En af de væsentligste grunde er nok, at jeg har gået i skole med John F. Kennedy og kendte hans bror Robert vældig godt. Jeg fulgte derfor sagen meget nøje. Men når man som sagfører, der er velerfaren i efterforskning, så senere læste de 26 bind, som Warren-rapporten udgjorde, blev jeg hurtigt klar over, at der var noget, der var rivende galt. Warren-rapporten udgjorde mere et eventyr end kendsgerninger.

Senatet

I første omgang forsøgte jeg at få Senatet til at genoptage undersøgelserne af Kennedy-mordet. Men jeg fik nej. Derefter begyndte jeg i 1967, mens jeg stadig var ansat som rådgiver for Senatet, i min fritid at rejse rundt i staterne og interviewe folk og forhøre mig om mordet. Først i begyndelsen af 1969, da jeg forlod Senatet, nedsatte jeg kommissionen til undersøgelse af snigmord, og det er dette arbejde, som stadig er igang.

Formålet var blandt andet et koordinere de oplysninger, som mange forskellige kritikere havde om Kennedy-mordet, i stedet for at bekæmpe hinanden. Et andet formål var at tvinge kongressen til at genoptage undersøgelserne. Vi har hele tiden holdt gryden i kog, og nu er det altså lykkedes at få en undersøgelse igang igen siger Bernhard Fensterwald.

Forbindelse

»Har De nogen idé om, der er nogen forbindelse mellem de seneste års snigmord i USA?»

»Jeg kan ikke sige, at det er de samme mennesker, der står bag drabet på præsident Kennedy, hans bror Robert, Martin Luther King eller mordforsøget på Geor-

ge Wallace. Men mange navne går igen og igen i forbindelse med flere af mordene, og mange ting er parallelle i mordsagerne.

Et godt eksempel er f.eks. en mand ved navn Arthur Bremer, som blev anholdt og dømt for at have skudt George Wallace. Det er en kendsgerning, at han skød Wallace, men ingen ved den dag i dag, om det var hans egen idé, eller om der var nogen bag ham, og at han blot var betalt for at udføre det beskidte arbejde. Men denne Arthur Bremer har en søster, som boede i Los Angeles. Og for et par år siden dukkede hun pludselig op sammen med en mand, som var ret fremtrædende i Robert Kennedy-sagen. Arthur Bremer har også en bror, som har haft forbindelse med Martin Luther King sagen. Vi har altså to brødre og en søster, hvis navne dukker op i forbindelse med tre forskellige snigmord og mordforsøg.

Watergate

Det beviser selvfølgelig intet, men det er en ejendommelighed, som man bør kigge nærmere på. Også navne, som vi stødte på i forbindelse med Svinebugtsaffæren, og som gik igen i Watergate-sagen, er dukket op i forbindelse med mordet på præsident Kennedy og mordforsøget på Wallace. Blandt andre E. Howard Hunt og Charles Colson. Vi har blandt andet fået viden om, at Howard Hunt ringede Charles Colson op lige efter mordforsøget på George Wallace, hvor de drøftede, hvorvidt de skulle brænde Wallace's lejlighed af. Det har vist sig, at visse navne dukker op til overfladen igen og igen i forbindelse med disse begivenheder.

Motiver

»Hvem havde efter Deres mening det bedste motiv til at få præsident Kennedy myrdet?»

»Det er et meget vanske-

ligt spørgsmål. For mange mennesker i USA havde et motiv til at få ryddet Kennedy af vejen. Mafiaen er en mulighed, fordi Kennedy-brødrene var begyndt at rydde op i den organiserede kriminalitet. CIA er en anden mulighed. De beskyldte

John F. Kennedy for at have handlet rivende galt i Svinebugtsaffæren, og Kennedy havde ikke tillid til CIA og sagde det offentligt. Anti-Castrobevægelsen er også en mulighed. De betragtede Kennedy som en forræder på grund af den mislykkede Svinebugtsinvasion. Og Pro-Castrobevægelsen er også en af hovedmulighederne for et motiv. De kan let have dræbt Kennedy som en hævnakt for alle de mordforsøg, der havde været på Fidel Castro fra amerikansk side, og som præsident Kennedy var vidende om. Dette er de fire vigtigste muligheder for et motiv til at myrde Kennedy. Men jeg må understrege, at dette kun er muligheder. Intet er hidtil kommet frem som beviser.

Johnson

»En af de kendteste og mest agtede kritikere af Kennedy-mordet i USA har til B.T. sagt, at daværende vicepræsident Lyndon B. Johnson, havde det bedste motiv til at få ryddet Kennedy af vejen. Hvad mener De om denne teori?»

»I en hvilken som helst mordsag er det mest naturligt for efterforskerne i første omgang at koncentrere sig om, hvem der kan have fordel af mordet. Og der er ingen tvivl om, at Johnson er en af de første, der kunne have fordel af, at Kennedy blev myrdet. Men de undersøgelser, der er foretaget, peger absolut ikke på Johnson. Derimod er der meget der peger på, at Johnson i høj grad er ansvarlig for hele den tilsløring af sagen, som fandt sted. Men måske har han haft en dybere mening med tilsløringen af Kennedy-mordet, for på det tidspunkt i 1963 var der mange, der sagde, at hvis man virkelig trængte til bunds i denne sag, så risike-

**Fortsættes
næste side**



Advokat Bernard Fensterwald, 55: »Jeg forstår ikke, at den amerikanske presse ikke tager mordet på John F. Kennedy alvorligt. Watergate er f. eks. en langt mindre betydningsfuld sag, men den var aviserne interesseret i.«
(Foto: AP, Washington)